

Gespot: Helly Molendijk



Helly is vrijwilliger bij NP Brugge. We leren haar graag beter kennen.

Hallo Helly, vertel ons eens iets over jezelf?

Ah, hédaar, ik ben Helly, gepassioneerd vrijwilliger voor Natuurpunt, gepensioneerd, mijn dochter woont in Gent, en ik woon (alleen) in St-Andries. Mijn huisdieren zijn mijn meesjes, die elke dag komen eten van de zonnebloempitten op mijn balkon.

Hoe heb je Natuurpunt leren kennen, bij welke afdeling ben je actief?

Natuur is met de paplepel ingegoten, lid worden van Natuurpunt was dus een evidentie, en toen ik op zoek was naar nieuwe sociale contacten ben ik vrijwilliger geworden.

Wat was je eerste taak in de afdeling?

Ik begon met een werkdag in Gevaerts-Noord bij Oostkamp (dat had ik gelezen in De Spille) op een zonnige namiddag en werd daar direct aangesproken om ook De Spille te verdelen. Op een keer kwam de vraag om de medewerker van Natuurpunt Nationaal te versterken bij de stand op de Reisbeurs. En dat bleek echt mijn ding. Sindsdien probeer ik zoveel mogelijk plaatsen te vinden om een ledenwervende stand of infostand op te zetten en een breed publiek aan te spreken. Zodoende kwam ik in het bestuur terecht van Natuurpunt Brugge, en na een wisseling vroegen ze mij om het secretariaat te doen. Graag maak ik de verslagen van de vergaderingen, en mijn grote mond heeft al menigeen doen schrikken of lachen. Gelukkig komen niet alle taken bij mij, onze grote afdeling heeft een heel breed team van medewerkers. Toch blijft mijn grote liefde de stands, en regelmatig ondersteun ik ook stands van andere afdelingen in het Brugs Ommeland & Middenkust.



Wat doe je zoal in je vrije tijd?

Mijn tweede grote liefde is mijn volksdansgroep, waar ik sinds 1987 les geef in dansen uit Europa, en ik ben specialist Balkandansen. Verder vul ik mijn tijd met familiebezoeken (wekelijks Gent en Nederland), en fietsen en wandelen houden mij in conditie.

Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?

Ik lees niet zo graag, meestal koop ik landkaarten van gebieden waar ik wil wandelen en fietsen, en kan daar uren op zitten 'lezen'. Momenteel lees ik een boek uit 1923, Vlaamsche Menschen, met prachtige beschrijvingen van het plattelandsleven van toen. Pure folklore, inmiddels!



Kun je ons een boek aanraden?

Haha, neen, ik zoek wel natuurboeken voor onze volgende Tweedehandsstand, in maart 2025. Lees dit gerust als een oproep, heb je natuurboeken te veel die weg mogen? Wij kunnen ze gebruiken.

Wat is je favoriete reisbestemming of manier van reizen?

Ik pak graag mijn auto; om een paar dagen te fietsen en te wandelen in Ardennen of Eifel, laatste keer in Luxemburg.

Wil je nog iets kwijt aan onze vrijwilligers?

Mijn boodschap aan vrijwilligers: doe alleen wat je graag doet, en laat andere dingen aan de anderen over. Zo blijft het tof, zo bouw je vriendschappen, zo ontwikkel je jezelf verder. En wil jouw afdeling een stand? Bel me gerust, ik kom versterken.

Graag wil ik afronden met een grote dank je wel, aan mijn collega-vrijwilligers, maar ook aan de ondersteuning van Ans (Coördinator Brugs Ommeland & Middenkust), Pieter (verenigingscoach West-Vlaanderen) en het hoofdkantoor in Mechelen.